EMOR BY RAV SHMUEL BLOOM

17 IYAR 5767 MOTZAEI SHABBAT: 20:01

MESSAGE FROM THE RAV

Dear Chevra

Welcome to our minyan! We hope you had a successful week and wish you a relaxing שבת.

כהנים commands the פרשת אמור regarding who they can become טמא for in a case of death. Although it is not a pleasant topic, it is important to analyse Judaism's perspective on death in light of this week's parsha.

Rav Kook wrote: "Death is a false illusion; its defilement is due to its deceptive nature. What people call 'death' is in fact the intensification of life. Because man wallows in pettiness, he pictures this increase of life in a pained, black fashion, which he calls 'death'."

We have spoken before about Judaism's definition of the human: I am a soul; I am inside a body. Although only through the body does the soul have the ability to express itself; while constricted by the body, the soul experiences a certain limitation. In death, the soul's physical limitations are removed and it can once again soar through the limitless heavens of the spiritual world. On the other hand, the soul

misses the body and desires its connection to the body in order to actualise its potential. In fact, the Kabala teaches that even angels wish that they were human, just so that they could have the ability to fulfil the mitzvot that the soul can perform while in the body.

In order to maintain their constant connection to G-d, כהנים are required almost completely detach themselves from the falsehood of death. Moshe is commanded to tell the kohanim: לְנֵפֶשׁ לֹא יַטַמַא בָּעמֵיו - not to become impure to any soul in their nation. Rav Kook explains that the word 'soul' in the verse does not refer to soul of the dead person; it refers to the soul of the כהו. This is how the verse should be understood: "For the sake of the soul, the כהן shall not defile himself among his people." For the sake of the כהן's soul, he must distance and protect himself from death and its illusions. (Orot HaKodesh II, pg.

In many ways, the Torah is not only speaking to the כהנים. Am Yisrael is referred to as a ממְלֶכֶת הַנים וגוי קַדושׁ – A kingdom of priests and a holy nation. May we all soon achieve the level and times where none of us will need to suffer טומאה – the times of תחיית המתים of which ישעיהו הנביא said:

בַּלַע הַפָּוֵת לָנֵצַח וּמָחָה אֲדֹנָ–י אלקים דַמַעָה מֵעֵל כַּל פַנִים וְחֵרפַת עַמוֹ יַסִיר מֵעַל כַל הַאַרֵץ כִּי ה׳ דַבַּר

He will swallow up death forever, And Hashem, G-d, will wipe tears from on all faces, and remove the shame of His nation from on all the land, for Hashem has spoken. Thus, the חרפה of our nation is that we have not yet achieved our ideal existence, on neither a national nor a global level.

We are coming to the end of a commemorating a period of Jewish history in which we experienced a plague of death that wiped out thousands of the greatest Torah scholars of all time - the 24,000 students of Rabbi Akiva – because they didn't have respect for one another. G-d forbid, they didn't disrespect each other; but they didn't behave towards each other with כבוד. Obviously, the greatest for their disappearance is behaving towards each other with כבוד. By showing respect to each other, we will once again achieve the unity achieved at הר סיני where we stood כאיש אחד בלב אחד and thus be ready for שבועות in 18 days from now.

שבת שלום רב שמואל וטליה

UESTION OF

ARE WE ALLOWED TO EAT CHADASH (THE NEWLY GROWN CROP OF GRAIN BEFORE PESACH) OUTSIDE OF ERETZ YISRAEL? NOWADAYS? (KIDDUSHIN 37, MB 489)

REALLY, EVEN NOWADAYS, THE NEWLY GROWN CROP OF WHEAT MAY NOT BE EATEN UNTIL THE SECOND DAY OF PESACH, WHEN THE OMER OF BARLEY IS SUPPOSED TO BE BROUGHT. THIS IS THE STRICT RULING OF MOST OF OUR POSKIM. HOWEVER, ASHKENAZIM ARE LENIENT TO EAT THE NEW GRAIN OUTSIDE OF ERETZ YISRAEL.

QUOTE OF THE WEEK

""I AM NOT YOUNG ENOUGH TO KNOW EVERYTHING" - OSCAR WILDE



EMOR BY RAV SHMUEL BLOOM

רבי שמעון במערה סיפור מתקופת התלמוד

תלמוד בבלי, מסכת שבת לג, ב

ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ושוחחו ביניהם על השלטון הרומאי ששלט במדינה.

נענה רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו! בנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות...

רבי יוסי שתק.

ואילו רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן! בנו שווקים, כדי להושיב בהם פרוצות; בנו מרחצאות, כדי לעדן עצמם; בנו גשרים, כדי לגבות עליהם מכס!

ישב לידם אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך והלשין לשלטונות על שיחת החכמים.

מששמעו זאת הרומאים, גזרו: רבי יהודה שעילה ושיבח את המלכות, יתעלה; רבי יוסי ששתק, יגלה כעונש לעיר ציפורי; ואילו רבי שמעון שגינה את המלוכה, יוצא להורג.

הלכו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. היתה אשתו של רבי שמעון מביאה להם בכל יום לחם וכד מים, ומכך היו ניזונים. כשהתחזקה הגזירה, חשש רבי שמעון שמא יענו הרומאים את אשתו והיא תגלה את מקום מחבואם, הלך והתחבא במערה.

אירע נס, ובמערה עלה עץ חרובים ומעין מים, והיו רבי שמעון ורבי אלעזר משביעים את רעבונם בחרובים ובמים. במשך היום, היו מכסים את עצמם בחול ולומדים תורה. כאשר הגיע זמן התפילה, היו מנערים את החול, לובשים את בגדיהם ומתפללים. וכל-כך למה? כדי שבגדיהם לא יבלו.

עברו 12 שנה על רבי שמעון ורבי אלעזר במערה. יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? מכיוון ששמעו כך, יצאו מן המערה.

ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: "האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה – חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.

יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!

שבו למערה, וישבו שם 12 חודש נוספים. עם תום השנה, אמרו לעצמם: "אפילו משפט הרשעים בגיהנם נמשך רק 12 חודש". יצאה בת קול ואמרה: "צאו ממערתכם"!

יצאו והסתובבו בעולם. וכל מקום בו היה מביט רבי אלעזר היה ניזוק, והיה רבי שמעון מביט בו ומרפאו.

בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו בידיך, למה הם"? השיב: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ומדוע אינך מסתפק רק בהדס אחד"? השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור"".

אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"!

ונחה דעתו של רבי אלעזר.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS

*WE WOULD LIKE TO WELCOME ALL THE NEW FACES TO OUR MINYAN. IF YOU ARE NEW IN THE AREA, PLEASE FEEL FREE TO INTRODUCE YOURSELF TO EITHER RAV SHMUEL OR TALY AFTER SHUL. IF YOU NEED A PLACE FOR LUNCH, WE WILL DO OUR BEST TO ORGANISE ONE FOR YOU.

*FOR COMMENTS ON THE PARSHA PAGE OR QUESTIONS FOR **RAV BLOOM** PLEASE E-MAIL:

RABBI@LATEMINYAN.COM

*IF ANYONE WOULD LIKE TO SPONSOR THIS WEEKLY PARSHA PAGE IN MEMORY OF A CLOSE ONE OR IN HONOUR OF AN UP-COMING SIMCHA, PLEASE CONTACT TAMMY WILSON AT: CHAIR@LATEMINYAN.COM

IO SPONSOR A KIDDUSF IN HONOUR OF AN UP-COMING SIMCHA, PLEASE CONTACT GALI DORN AT:

EVENTS@LATEMINYAN.COM



WE INVITE YOU TO ADD YOURSELF TO THE SHUL MAILING LIST. VISIT

WWW.LATEMINYAN.COM.

